

EEN DRIETAL TEKSTEN DIE TOT NADENKEN STEMMEN:

Yirmeyahu - Jeremia 33:7-8

Ik zal een omkeer brengen in de gevangenschap van Yehuda en in de gevangenschap van Yisra'eel, en hen opbouwen als vroeger.

Ik zal hen reinigen van al hun ongerechtigheid, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben.

Ik zal al hun ongerechtigheden vergeven, waarmee zij tegen Mij gezondigd hebben, en waarmee zij tegen Mij in opstand zijn gekomen.

Yechezkeel - Ezechiël 16:62-63

Want Ik zal met u Mijn verbond maken. Dan zult u weten dat Ik YHWH ben, opdat u eraan denkt, u schaamt en uw mond niet meer opendoet vanwege uw smaad, wanneer Ik voor u verzoening doe over alles wat u gedaan hebt, spreekt de Heere YHWH.

Yeshayahu - Jesaja 45:24-25

Voorzeker, in YHWH – zal men van Mij zeggen – zijn rechtvaardige daden en kracht, tot Hem zal men komen. Maar zij zullen beschaamd worden, allen die tegen Hem in woede ontstoken zijn. Echter in YHWH zal gerechtvaardigd worden en zich beroemen heel het nageslacht van Yisra'eel.

Moeten we Paulus dan toch maar letterlijk nemen wanneer we in Romeinen lezen:

Romeinen 11:25-27

Want ik wil niet, broeders, dat u geen weet hebt van dit geheimenis (opdat u niet wijs zou zijn in eigen oog), dat er voor een deel verharding over Yisra'eel is gekomen, totdat de volheid van de heidenen is binnengegaan.

En zo zal HEEL Yisra'eel zalig worden, zoals geschreven staat: De Verlosser zal uit Sion komen en zal de goddeloosheden afwenden van Ya'aqov. En dit is het verbond van Mij met hen, wanneer Ik hun zonden zal wegnemen.

Wat denkt u?

Henk Rijstenberg